



Θεσσαλονίκη 9/12/2013

Αξιότιμη Κυρία/ Αξιότιμε Κύριε,

Πριν από 270 χρόνια, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο της Νοσοκομείο.

270 χρόνια, μια ιστορία προσφοράς στον άνθρωπο.

Έγινε για να προσφέρει Υπηρεσίες Υγείας, για να είναι δίπλα στον κάθε άνθρωπο και να βαδίζει μέσα στην πόλη, ακολουθώντας τα βήματά της.

Σ' όλη αυτή τη μακρόχρονη πορεία του, το Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», αγκαλιάστηκε από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και κατάφερε να καταγράψει μια λαμπρή πορεία, αφού μέσα από τη δική του διαδρομή, κατάφερε να γίνει μια κορυφαία νοσηλευτική οντότητα.

270 χρόνια είναι πολλά.

Και μέσα σ' αυτά, ακολούθησε όλους τους κραδασμούς της πόλης, αφού έζησε μαζί της περιόδους ακμής, αλλά και ύφεσης.

270 χρόνια και το «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ακολουθεί στενά τους ρυθμούς της πόλης, αγόγγυστα.

Είναι το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο του Βορρά, αλλά εξυπηρετεί όλη τη χώρα.

Υπηρετεί και εξυπηρετεί αδιάκριτα, ισότιμα και δίκαια όλους τους καρκινοπαθείς, ενστερνιζόμενο την πολυ-πολιτισμικότητα της κουλτούρας της Θεσσαλονίκης.

Λαμπρές επιστημονικές φυσιογνωμίες, παγκόσμιας ακτινοβολίας, το υπηρέτησαν.

Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, όλοι εμείς που ζούμε μέσα στα τείχη του, συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε τον κάθε καρκινοπαθή με τον ίδιο σεβασμό, την ίδια ευαισθησία και ανθρωπιά όπως και τότε, φιλοδοξώντας να γίνουμε το καλύτερο Ογκολογικό Νοσοκομείο της Ευρώπης.

Στις πύλες μας, φτάνουν ανασφάλιστοι καρκινοπαθείς και ζητούν τις φροντίδες μας.

Το Νοσοκομείο ανοίγει τις πόρτες του, αγκαλιάζοντας τον πόνο, το φόβο και την απόγνωση τους.

Το «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» τους σέβεται, τους φροντίζει, τους νοιάζεται. Οι οικονομικές μας δυνατότητες, μας επέτρεψαν μέχρι σήμερα να καταφέρουμε πολλά.

Είμαστε προσηλωμένοι στο σκοπό, στους στόχους και στο Όραμά μας.

Αγωνιζόμαστε στα δύσκολα, γιατί αυτό ταιριάζει στην κουλτούρα μας και στην συναισθηματική μας νοημοσύνη.



Στρεφόμεστε σε σας, για να δημιουργήσουμε μαζί, ένα δίκτυο συνεργασίας, ένα «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», από τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες, επειδή θέλουμε να θεραπεύσουμε κάθε καρκινοπαθή συνάνθρωπό μας.

Ένα δίκτυο ανθρώπων και φορέων, με ταυτότητα την κοινωνική ευαισθησία και το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης, προς τη χώρα μας και το συνάνθρωπό μας.

Ένα δίκτυο οικονομικής συμπαράστασης, που θα αντισταθεί και θα υπερνικήσει κάθε εμπόδιο, επειδή εμείς, όλοι εμείς σ' αυτή την πόλη και σ' αυτή τη χώρα, δεν μπορούμε να μην μπορούμε.

Επειδή νοιαζόμαστε, ο ένας τον άλλον, σας ζητάμε να χτίσουμε ένα δίκτυο ανθρώπων και φορέων που **ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ**.

Επειδή νοιαζόμαστε, ο ένας τον άλλον, σας ζητάμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο **THE MET**, στις **18 Δεκεμβρίου 2013**.

Η Διοικήτής

Δρ Κουρτέλη- Ξουρή Ευαγγελία